



SURINAAMSCHES COURANT.

PARAMARIBO.

SCHEEPS - TIJDINGEN.

BINNENGEKOMEN.

Den 23sten dezer, de Nederlandsche Schooner *Buckebury*, Kaplt. T. Gregory, van Nickerie.

BUITENLANDSCHE BERIGTEN.

(Uittreksels uit de Hollandsche Couranten van October 1835.)

NEDERLANDEN.

AMSTERDAM, 22 October.

Men meldt uit Zoelmon dd. 17 October: Gisteren namiddag heeft er een treffend voorval aan het Benschemsche veer plaats gehad. Dirk de Vree, knecht bij den stalmeester Bossehaart te Utrecht, kwam met zijne huisvrouw, in een rijtuig van zijnen meester, van Tiel. Met dit rijtuig, bespannen met twee paarden, in de gierpoot gereden zijnde, plaatste hij hetzelfde vooraan, daar er te gelijktijd nog drie vrachtwagens moesten overgebracht worden. De paarden kwamen zoodoende met de voorpooten op de brug van de pont te staan. Zijne huisvrouw met hem van het rijtuig gestapt zijnde, plaatste zich met een meisje aan de rechterzijde naast de paarden op de brug. Bij het inrijden van den derden vrachtwagen schijnen de paarden van Bossehaart geschrikt te hebben, althans zij sprongen pensklaps van de hand uit over den brugboom in de rivier en rukten in die vaart de huisvrouw van de Vree mede. In het water gestort, greep deze zich aan het boord der pont. De beide paarden waren met den kop en voorlijf in de rivier en met de achterpooten op den boom der brug hangende. De vrouw bevond zich met haar hoofd tusschen de achterpooten. In dien gevaarvollen toestand, had de zoon van den veerman Otto Mol, Gerardus geheeten, oud zevertien jaar, die het veer bediende, de eigenwoordigheid van geest en den moed om zich daar tusschen te werpen, de vrouw te grijpen en bij de hand vast te houden. Maar de paarden deden de hevigste rukken om los te komen, en bragten in deze worsteling de ongelukkige vrouw verscheiden in een dicht bosch, op zijwegen, opzettelijk hoerslagen toe. Deertlijk gewond, geheel in een geheel tegengestelde richting van bedwelmd en met bloed overdekt, hing hun doelwit af. Eindelijk merkten de Pontdaar en de ongelukkige, aan de hand van den man, die haar mede gegrepen had, en aan de hand van den genoemden jongeling, tusschen de voortdurend hevig groothartigen grijsaard aan het wankelen worstelende paarden in. Er was geen medelijden. Hij gaf onder folteringen den geest, gelijkheid om er haar tusschen uit te trekken, en het schoon dus geschapen, dat zij zanin vooruit gezonden had, waarchuy door dezelve zou verpletterd worden. Wanhopige toestand! De man besaft dit, hij wist zich met haren jongen zoon in Kostzinkt de strengen of reepen der tuigen roma te verbergen, waar zij de onafwachte stoer, en roept den wakkeren Gerardus tijding van zijne verkiezing tot Czaar ont-Mol, die de vrouw nog steeds bij de hand ving. — Michael Feodorowitsch schonk vasthielt, toe: „In Gods naam laat ze los, volgens aan *Ssuzzanins* schoonzoon, Bag als ze dan toch inkomen moet, laten de dan *Ssobinin*, de helft van zijne geboorpaarden haar dan niet meer martelen, te plaats, en gaf hem later in stede daarvan wellicht komt ze aan de andere zijde der tot schadeloosstelling het land Korobowo brug door en dan kunnen wij haar grijp in altyddurend bezit, met bevrijding van pen. De jongeling denkt eren zoo laat alle boerenlasten. Dit voorregt genieten de vrouw los, zijt naar de andere zijde nog tot der huidige dag de ingezetenen der brug en heeft het geluk de drenkellinge van Korobowo, die deswege den naam van welke, door den sterken stroom voortgevoerd worden dragen. — De stoffelijke overtuwd, toen juist boven komt, te grijpen blifselen van den held, den marfelaar *Ssuz* en vervolgens met behulp van haren man zanin, werden in het Ipatjewasche klooster te Kostroma plegt begraven, maar in de pont te trekken. — De overige passagiers en voorlieden stonden daar als verstend de plaats, waar de stof van den brave rust en dat niemand hanner ter help toeschoot, in niet meer nauwkeurig bekend.

was dan ook de oorzaak: dat een der paarden verdronk.

De lijdere werd dadelijk naar het veerhuis gebracht, hoogst deelnemend van het noodige voorzien, voorloepig zoo goed mogelijk aan het hoofd, waaraan zij verscheidene en zware wonden bekamen had, verbonden, en vervolgens te bed gelegd. Er wordt een geneesheer geroepen om haar verder te behandelen. Deze vond haar niet geheel hopeloos, en beden verneemt men nader, dat er allezins uitzicht is op hare genezing en herstelling.

Dit voorval kan strekken ter waarschuwing, om bij het overvaren van wateren en rivieren zich niet voor rijtuigen paarden of andere dergelijke dieren te plaatsen, maar als deze zich in het vaarttuig bevinden, steeds achterin te gaan en te blijven.

BREDA. — De *Noordsche Bij* behelst een schrijven uit Kostroma, waarin berigten gegeven worden omtrent *Juan Ssuzzanin*, den landman, voor wien thans een gedenksteen zal opgericht worden en die door zijne trouw en standvastigheid den Czaar *Michael Feodorowitsch*, den stamvader van het Keizerlijke Huis, onder welks scepter Rusland zich sedert meer dan twee eeuwen bevindt, gered heeft: „Toen *Michael Feodorowitsch*, nog onbekend met zijne te Moskou gedane verkiezing tot Czaar, met zijne moeder, genaamt te Kostroma zijne erfleeft, wilde eene woeste beude der alstoen in Rusland rondtrekkende Polen, die daarvan berigt ontvangen had, de Russen in verwarring brengen, den verkozen Czaar oplichten, hem gevangen naar Polen vervoeren of vermoorden. Toen zij geheel stil het Romanowsche landgoed, genaderd en niet verre van het ylek Domninga verward waren, heilden de Polen eenen algdaar woonachtigen boer, een oud man, aan, vraagden hem uit, omtrent den weg naar het landgoed, en of *Michael Romanow* er zich bevond. Deze grijsaard was ondergang te ontmoet ziende, nam hij voor altoos afscheid van de zijnen, verklaarde zich vervolgens bereid de sluipmoordenaars den weg naar het Romanowsche landgoed te wijzen, en voerde ze door diepe sneeuw en pijnigden *Ssuzzanin*, maar noch martelingen, noch doodelijke slagen konden den grijsaard afbrengen. Hij gaf onder folteringen den geest, maar *Michael* was gered. Liedes, die *Ssuzzanin* vooruit gezonden had, waarchuy den dezen voor het gevaar, de moeder van den jongen zoon in Kostroma te verbergen, waar zij de onafwachte tijding van zijne verkiezing tot Czaar ont-Mol, die de vrouw nog steeds bij de hand ving. — *Michael Feodorowitsch* schonk vasthielt, toe: „In Gods naam laat ze los, volgens aan *Ssuzzanins* schoonzoon, Bag als ze dan toch inkomen moet, laten de dan *Ssobinin*, de helft van zijne geboorpaarden haar dan niet meer martelen, te plaats, en gaf hem later in stede daarvan wellicht komt ze aan de andere zijde der tot schadeloosstelling het land Korobowo brug door en dan kunnen wij haar grijp in altyddurend bezit, met bevrijding van pen. De jongeling denkt eren zoo laat alle boerenlasten. Dit voorregt genieten de vrouw los, zijt naar de andere zijde nog tot der huidige dag de ingezetenen der brug en heeft het geluk de drenkellinge van Korobowo, die deswege den naam van welke, door den sterken stroom voortgevoerd worden dragen. — De stoffelijke overtuwd, toen juist boven komt, te grijpen blifselen van den held, den marfelaar *Ssuz* en vervolgens met behulp van haren man zanin, werden in het Ipatjewasche klooster te Kostroma plegt begraven, maar in de pont te trekken. — De overige passagiers en voorlieden stonden daar als verstend de plaats, waar de stof van den brave rust en dat niemand hanner ter help toeschoot, in niet meer nauwkeurig bekend.

Meening.

De Keizer van Oostenrijk heeft eene grootmoedige daad gedaan in het verlenen van vergiffenis aan een aantal staatsmisdadigers, die, onderling verbonden in naam van het *jeugdige Italië*, niet minder op het oog gehad hebben dan de omkeering van de schoonste streken van Europa, om er de verwoesting in plaats van welvaart en wanorde in plaats van orde en rust te brengen. De toelating, om zonder verlies van eigen goederen, naar een ander werelddeel te gaan, en daar de vrijheid en een nieuw vaderland te zoeken, in stede van een deel huns levenstijds in de gevangenis te slijten, doet genoegzaam zien, dat het den grootmoedigen monarch minder te doen is om te straffen, dan wel om de rust der aan zijne zorg toebetrouwde onderdanen in overeenstemming te brengen, met hetgeen de geschiedene wet en orde vordorden, en wat de menscheijkheid ook jegens misdadigers voorschrijft. Het zoude wenscheijk zijn, dat Lodewijk Philips aan den wensch der welgezinden in Frankrijk voldeed, en zijn staatsbeleid daarmee wist overeen te brengen, zoodat ook hij eene vergiffenis verleende aan de wegens staatsmisdrijven veroordeelden; hoewel het niet te ontkennen valt, dat de keizer eener verlaten van het vaderland, of het blijven in gevangenschap, voor sommigen te zacht, voor velen te hard is. Het is vandaan onder der gevangenen van het kasteel van Ham zoude meer dan ballijk zijn: deze ongelukkigen hebben te jammerlijk geboet voor verkeerd raad, die in vele opzichten te vergeetliken was; doch, zoo zij algedwongen hebben in staatkundige aangelegenheden, zij waren geene misdadigers, en de wet bestond niet, krachtens welke men hen veroordeeld heeft, op een ongehoorde straf heeft opgelegd. — Het is ons wel eerbvorgekomen, als wij vernemen, dat in sommige zinneden van het *Journal des Debats* voorkomende het strenge oordeel over die ongelukkigen het medelijden heeft gaaude gemaakt, en tot triggende denkbeelden heeft gewekt.

ADVERTISSEMENTEN.

Aanbesteding.

De Administrateur van Financiën zal onder de nader gedachte van Zijne Excellentie den Gouverneur Generaal der Nederlandsche West-Indische Bestellingen, aan de minst insochepende aanbestede, de levering gedurende het jaar 1836, van ten behoeve van het hospitaal, benodigd **VERSCH VLEESCH en GAVOELTE**, op de konditie en voorwaarden welke voor de gedigten tot locale der Financiële Administratie ter lezing liggen, en waar de verzegelde inachtings-biljetten zullen worden aangenomen tot uiterlijk Woensdag den 30sten dezer, des morgens negen ure.

Paramaribo den 26 December 1835.

De Administrateur voornoemd

CH. L. E. R. S.

(45075) De Vendu-meester A. SALOMONS, zal over zes weken, dag en datum nader te bepalen, op publieke Vendu verkoopen: De Plantaadje *BUIS en VLIJ*, gelegen in de *Wijk* in *Paramaribo*, tusschen de Plantaadjen *Nakkarakkito* en *Stolkwijk*, met dertelver **GEBOUWEN, SLAVEN, &c.**

De Plantaadje **CLEMENSBURG, GEBOUWEN, SLAVEN** en daarnaast gelegen en in cultuur zijnde **KATOEN-GROND**, vroeger behoord hebbende aan de Plantaadje **Vriesenburg**, gelegen in de **Mothreek** in 't opvaren, tusschen de Plantaadje **Mondesir** en verlaten Grond van de Plantaadje **Visschershaven**, benevens de daarbij behorende **GRONDEN** van de verlaten Plantaadje **Saen**, gelegen in het gedolven kanaal van **Tupoeripa**.

De bewijzen van eigendom en inventarissen, zullen op zijn tijd bij gemelden Vendtimeester ter visie liggen, en nader informatie te bekomen bij den ondergeteekende.

Paramaribo den 24 December 1835.

JAN DE JAGER Ez. qq.

Mengelwerk.

HET GRAF VAN VIRGILIUS.

Virgilius vertegenwoordigt den letterkundigen roem van het oude Rome, even als Julius Caesar deszelfs heldendeugden en Augustus deszelfs staatkundig genie verdoont. De roem van Virgilius is een der zuiverste en best bewaarde van de oudheid; die tijd, die de steenen figuren der op de negebogen afgebeelde natien niet heeft gespaard, heeft geen vers uit de *Georgica* of de *Aeneide* uitgewischt, en beter nog dan zijn vriend Horatius, had Virgilius kunnen uitroepen: „Ik heb een gedenk-teeken opgarigt, duurzamer dan staal.” Zijn naam is inderbaar en gebeiteld sandenken gebleven even als elk zijner verzen. De schoonste steden van Italië zijn er trotsch op; wanneer zij herinneren kunnen, dat Virgilius daar bemind, bewoond of zelfs slechts genoemd heeft, en de overleveringen toonen, als ware het, nog het spoor zijner voeten op den zoo veel bewandel-den grond. Onderscheidene eeuwen na zijn dood (in 1227) noemden de bewoners zijner geboortestad *Virgiliopolis*, en vertoonden zijne beelden op hunne muntten, wapenen en vaandels. Ten huldigen dage nog ontvaagt geen der prachtig-gedenkteeken, welke Italië in zoo groote menigte bezit, benevens algemeene hulde als een eenvoudige hoop eenen, die misschien nimmer de asch van Virgilius bevat heeft, maar welke de geschiedenis met den naam zijns grafes omgirdt heeft.

Op den weg van Napels naar Puzosi verheft zich een berg, van wiens top de natuur zich aan het oog zoo prachtig en lieflijk vertoont, dat die plaats in het Grieksch als rust der droefheid (*Pausilippe*) genoemd werd, alsof het onmogelijk ware dat, bij dit prachtig gezigt, de hevigste smart niet een oogenblik opheeld. De Romeinen, aangewand door dat stormbedijg engeduld, hetwelk in elken triestgeest meer voedsel vond, groeyen dezen berg van onderen geheel door. Vrijtig voet hoog en dertig voet breed, strekt zich dit onderaardsche gewelf, met de lava van den Vesuvius bestraat, uit over eenen afstand van vijftien duizend ellen. In de maanden Februarij en October verschijnt de zonnaam een der eindigen uit groetes dan eens ster, onhare thelders stralen schijnen, als eene schitterende lijn, door het welkende licht, dat als hier en daar in het gewelf gemaakte openingen verspreiden. Het verbaasde oog ziet hier dan vereenigd eens schoone scheping van menschen handen en een prachtig gewoelt der natuur: geen van beiden ontgaat lukt de eerste bewondering des reizigers; in de eerste plaats zoekt en groet hij een zelligen bouwval, die zich onder de grot bevindt, en deze bouwval is het graf van Virgilius. Nergens misschien vindt men een sterker blik van het vermogen der gewijsheden, welke eenen grooten naam hecht aan al hetgeen met dien naam in verband staat.

Naauwelijks vijftien voet hoog en in de gedaante van een gewelf, had dit gedenk-teeken nimmer enige stoutheid in deszelfs

geheel noch sierlijkheid in deszelfs vorm; deszelfs uiterlijke heeft niets bakoorlijks, niets sprekends. Het draagt geen ander blijk van deszelfs bestemming dan eenige dier kleine nissen, waarin de Romeinen de doodsurnen plaatsten, en welke men om dertelvar overeenkomst met de voor de duiven bereide nesten in de duiven-hokken, naderhand *Columbaria* genoemd heeft. Een ruwe, door eenen moestuin heen gehouwen, trap voert naar het monument, welks zwaar voetstuk allengakens in den grond gezakt is, terwijl de zijden onder de insengevlochtene twijgen der woekerplanten verborgen zijn. Zoodanig is het eenvoudige uiterlijke van het graf van Virgilius voor hem, die hetzelfde beschouwt, zonder daarbij eene herinnering voor den geest te halen; maar de naam alleen van Virgilius verspreidt over en rondom hetzelfde een onuitsprekelijk dichtelijk gevoel, eene onbeschrijfelijke zachtheid en harmonie.

Wel is dit nederige graf geschikt voor dien smedigen Virgilius, die in de winkels zich verberg, om de toejuichingen der volksmenigte te ontvlugten. De boschrijke en landelijke streek schijnt door de natuur bestemd te zijn tot de rustplaats van hem, die eene pachthoeve tot wieg, en herders tot speelgenooten had, en die dikwijls met verrukking het hof van Augustus ontsnapte, om eene poos al het aangename van het landleven te smaken. Men ziet met genoeg de groote groeikracht van het zuiden zich in duizenden boompjes, planten en gewassen rondom de laatste rustplaats van den verliefden zanger der natuur vertoonen; het bekoort den aanschouwer, de bij aan het oor van den schrijver van *Georgica* te hooren gonzen; men ziet gaarne eenen groenen eikenboom zijne schaduw verspreiden over dit vreedzame tooneel, en men weet er Augustus dank voor, dat hij de ziel des dichters begrepen en zijne asch geschonken heeft aan die landstreek van Napels, die altijd tegenwoordig aan zijnen geest, altijd dierbaar aan zijn hart was. „Er is,” zegt Mad. de Stael, „zoo veel kalme en pracht in het gezigt, dat men van den top van den *Pausilippe* geniet, dat men geneigd is te gelooven, dat Virgilius zelf er zijn graf gekozen heeft.”

De geest van twijfeling en kritiek heeft aan den *Pausilippe* dezen zijnen roem willen ontnemen; doch vermogt niets tegen de behoefte, welke alle eeuwen gevoelden om hare bewondering voor Virgilius aan den dag te leggen. De nakomelingschap had, om het zoo uit te drukken, een graf van Virgilius noodig, en zoude er zeker een nieuw uitgedacht hebben, indien dit haar was komen te ontvallen. Een Romeinsch geschiedschrijver uit de vierde eeuw heeft geschreven, dat de overblijfselen van Virgilius, op bevel van Augustus naar Napels gebracht, op den weg naar Puzosi, eer men aan den tweeden mijsteen komt, bijgezet werden. Andere koningschrijvers van lateren tijd verhalen, dat zij de doodsurne gezien hebben, die de asch des dichters bevatte. Buitendien bestaat er echter nog een zinnebeeldige gedenk-teeken, hetwelk ieder eeuw aan de opvolgende overmaakt. Een laurierboom, door toeval of door de gelukkige gedachte van eenigen onbekend geblevenen pelgrim, verheft zich aan den voet van het graf van Virgilius. Sedert dien tijd is deze laurierboom, bewaard door den eerbied der wereld, nimmer verwelt. Telkens wanneer hij begon te kwijnen stond hij weder groen en bloeiend op als de fabelachtige boom, dien Virgilius zelf bezongen heeft. Deze vrome zorgen geschieden dikwijls door onbekenden, maar somtijds door beroemde handen. Onderscheidene geslachten van laurierboomen waren reeds verlopen, toen in het midden der veertiende eeuw Petrarca, door Robert, Koning van Napels, derwaarts geleid, deze treffende hulde van het genie aan het genie kwam bieden.

Twee eeuwen later leefde deze laurierboom nog, toen de vader van den Hertog van Alva, de hardvochtige en sombere Onderkoning van Napels, Pieter van Toledo, zijnen hoogmoed voor de nagedachtenis eens dichters vernederde. De jonge en schoone

laurierboom, die thans bij het graf prijkt, is door de hand van Frankrijks genie koosen. Huidigen dichter Casimir Delavigne, geplant. De bladeren van den laurierboom van Virgilius zijn te allen tijde als kasibare reil-quens beschouwd geworden, en elk reiziger brengt daarvan een takje mede. Voorts komt sedert achttien honderd jaren geheel Europa zijnen naam schrijven op het graf van Virgilius. Zelfs de sprookjes en het bigeloof des volks ten opzichte van den *Pausilippe* zijn belangwekkend, en men wil den Napolitaan niet gaarne van zijne dwaling terugbrengen, wanneer hij verhaalt, dat de grot in den berg van Virgilius gegraven is door de tooverkracht des dichters.

DE GROOTE KASTANJEBOOM VAN DEN ETNA.

De volgende beschrijving van dezen merkwaardigen boom vinden wij in een artikel over den berg Etna, getrokken uit eene thans te Londen uitgegeven wordende Encyclopedie: „Hij schijnt te bestaan uit vijf groote en twee kleinere bodmen, welke, doordien al de schors en stammen naar buiten gehogen zijn, beschouwd worden als oorspronkelijk een enkelen stam te hebben uitgemaakt. De grootste stam heeft acht en dertig voet in omtrek, en de omtrek van alle vijf, gemeten even hoven den grond, bedraagt honderd drie en zestig voet; hij heeft nog een digt gebladerte en vele kleine vruchten, hoewel het hart van den stam vergaan is, en een weg door het midden van denzelven heen loopt, breed genoeg om twee koetsen naast elkander door te laten. In de middelste holte is eene kleine hut gebouwd tot gemak van diegenen, welke kastanjes komen plukken en bewaren.

De inboorlingen noemen dezen boom den oudsten boom der aarde. Uit hoofde van den vergevorderden staat van verval, is het onmogelijk op de gewone wijze van rekenen den ouderdom dezes booms te begrooten; door namelijk de allengsche kringen van den jaarlijkschen groei te tellen; en derhalve kan met geen graad van juistheid eene naauwkeurige gissing naar dien ouderdom worden gemaakt. Intusschen is het geenszins onwaarschijnlijk, dat dezelve reeds eenige duizenden jaren telt. Adanson heeft dezen maatstaf eenen Baobab-boom in Senegal onderzocht, en uit zijn onderzoek opgemaakt, dat deze boom den ouderdom van vijf duizend een honderd en vijftig jaren had bereikt; en De Candolle gelooft, dat vermoedelijk de vermaarde *Taxodium* van Chapultepec in Mexico (*Cupressus desticha*, Linn.), welke hunderd zeventien voet in omtrek heeft, nog ouder is.”

Indien het waar is, dat onze Kastanjeboom niet een enkele, maar eene verzameling van boomen is, dan zoude men zich over deszelfs omvang niet meer behoefte te verwonderen. Brydone, die denzelven in 1770 onderzocht, zegt: „Ik beken, dat ik geenszins met deszelfs voorkomen getroffen was, daar dezelve mij toescheen met een enkele boom maar een bosch van vijf verschillende boomen te zijn. Toen wij aan onze gidsen deze aanmerking maakten, verzekerden zij ons eenpariglijk, dat volgens de algemeene overlevering en zelfs getuigenis des lands al de vijf gedeelten eens in eenen enkelen stam vereenigd waren geweest; dat hunne grootvaders zich zulks nog zeer wel wisten te herinneren, dat de boom toen als de roem van het bosch beschouwd, en van alle kanten bezocht werd; maar dat hij nu reeds sedert vele jaren tot den staat was vervallen, waarin hij zich thans bevindt. Wij begonnen denzelven thans met meerdere oplettendheid te onderzoeken en vonden wezenlijk eenige teekenen, die het gevoelen bevestigden, dat deze vijf stammen eens eenen enkelen boom hadden gevormd. De opening in het midden is thans uitermate groot; en er is werkelijk een goed geloof noodig, wanneer men ons verhaalt, dat eene zoo groote ruimte eens door eenen enkelen boom is bedekt geweest. Intusschen is er geen schijn van last op de baken van binnen, die tegenover elkander staan. Sedert werd mij door den Canonico Ruperto, een schrander geestelijke uit de onmiddellijke nabijheid dezer plaats, verhaald, dat hij zich eens de kosten had getroost om den grond rondom den *Castagno di cento cavalli* te doen opgraven, en hij verzekerde mij bij zijne eer, dat hij al de stammen onder den grond aan eenen enkelen wortel vereenigd gevonden heeft.

Houel, in zijne *Voyage Pittoresque des Iles de Sicile*, deelt eene afbeelding van dezen boom mede. Hij schijnt zich groote moeite gegeven te hebben om te onderzoeken, of er slechts één naam bestond, en tot de volle overtuiging te zijn gekomen, dat de schijnbare verdeelingen veroorzaakt zijn geworden, deels door den alles vernielenden tijd, en deels door de boeren die daarvan geduriglijk brokken hout en bast uithakten, om zich daarmee aan hunnen haard te verwarmen.